

Οι προτεραιότητες της ΕΕ: Εύρω και ΔΚΔ

Συνταρακτικές εξελίξεις ζει η ΕΕ καθώς προσαρμόζεται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο η EUR-OP News είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κ. Σπυρίδωνα Παπιά, τον νέο γενικό διευθυντή της ΓΔ Χ (πληροφόρηση, επικοινωνία, πολιτιστικά θέματα, οπτικοακουστικός τομέας) σχετικά με ορισμένες προκλήσεις για τη σημερινή πολιτική πληροφόρησης της ΕΕ.

EUR-OP News: Ποιες είναι οι βασικές σας προτεραιότητες για την ενημέρωση του κοινού τους τελευταίους μήνες της διακυβερνητικής διάσκεψης;

Σπυρίδων Παπιά: Η διακυβερνητική διάσκεψη είναι η πιο κοντινή από τις πολλές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ΕΕ στα χρόνια που απομένουν έως το τέλος της χιλιετηρίδας. Η αναμόρφωση των θεσμών, η οικονομική και νομισματική ένωση και το εύρω αποτελούν βασικά στάδια στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών. Πάει πολύς καιρός πια που η συζήτηση για την Ευρώπη διεξάγεται ανάμεσα σε «γνώστες». Πρώτη μου προτεραιότητα είναι να ενισχύσω τις δραστηριότητες πληροφόρησης της ΓΔ Χ για το ευρύ κοινό, έτσι ώστε όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να είναι ενημερωμένοι για θέματα που αφορούν την ΕΕ και να μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το μέλλον της, το οποίο θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή. Πρώτα απ'όλα έχει σημασία να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες φθάνουν στον κόσμο. Βασικό επίσης είναι να εξασφαλίσουμε τον αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας της Επιτροπής και να συνεργαστούμε στενά με όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ιδίως με την Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου, που ασχολείται με τα «καυτά θέματα» και την τρέχουσα ειδησιογραφία. Τέλος, ύψιστης σημασίας είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μέσων για την καλύτερη επικοινωνία με μεγάλο αριθμό ατόμων. Η ΓΔ Χ χρησιμοποιεί



Ο κ. Σπυρίδων ΠΑΠΙΑΣ με τους συνεργάτες της EUR-OP News Christina KOHL και Κωνσταντίνο ΚΑΛΑΜΑΝΔΗ.

μέσα όπως η δορυφορική τηλεόραση, η πολύ επιτυχημένη σελίδα υποδοχής Ευρώπη και τα CD-ROM για να προσεγγίσει αποτελεσματικά ευρύ κοινό. Για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της ΔΚΔ, η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαχειρίζεται μια ειδική δράση πληροφόρησης που ονομάζεται *Ας οικοδομήσουμε μαζί την Ευρώπη*. Πρόκειται για μία από τις τρεις «εκστρατείες» που συναπαρτίζουν το πρόγραμμα πληροφόρησης των ευρωπαίων πολιτών (*Prince*). Οι άλλες δύο αφορούν το εύρω και τα δικαιώματα των πολιτών στην εσωτερική αγορά. Η δράση *Ας οικοδομήσουμε μαζί την Ευρώπη* επικεντρώνεται σε θέματα που επισημάνθηκαν από δημοσκοπήσεις ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την πλειονότητα των πολιτών.

EUR-OP News: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει κάποιος σκεπτικισμός γύρω από την εισαγωγή του εύρω. Τι σχεδιάζει να κάνει η ΓΔ Χ για να διαλύει το σκεπτικισμό αυτό και να επιτύχει την αποδοχή του ενιαίου νομίσματος από το κοινό;

Σπυρίδων Παπιά: Εάν δούμε τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τα άτομα που υποστηρίζουν το εύρω αποτελούν την πλειοψηφία. Εάν αναλύσουμε τις

απόψεις των ατόμων κατά χώρα, πράγματι, υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων μεταξύ των κρατών μελών. Θεωρώ θετικό -ακόμη και καθυστερημένο- να ξεκινούν συζητήσεις και να τίθενται ερωτήματα. Όμως προκειμένου να καταλήξουν οι άνθρωποι σε τεκμηριωμένες απόψεις για το εύρω, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της επιχειρηματολογίας χωρίς απόκρυψη των περιορισμών και των εμποδίων. Φιλοδοξία μου είναι να φτάσουν στον κάθε πολίτη οι πληροφορίες που οφείλουμε να κοινοποιήσουμε και να επιτύχει η εισαγωγή του νέου νομίσματος της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει η δράση *Εύρω, ένα νόμισμα για την Ευρώπη*: μια από τις βασικές προτεραιότητες ενημέρωσης του κοινού είναι η παροχή βασικών πληροφοριών και έργων και στοιχείων αναφοράς. Διανέμουμε βασικά έγγραφα και φακέλους ενημέρωσης, δημιουργούμε μια βάση δεδομένων με τις εκατοντάδες συχνότερα απαντώμενες ερωτήσεις, δημιουργούμε επίσης διάφορα πακέτα πληροφοριών προς ενημέρωση των συμμετεχόντων σε συνέδρια και των σταθμών αναδιανομής και διατύπων πληροφόρησης που διαθέτουμε.